

In Memoriam Râma Saenen



Râma was een van de pioniers van yoga in België en daarna in Vlaanderen. Hij was lang een actief lid van de Belgische Yoga Federatie, in de letterlijke zin van het woord, en hij kon fel zijn (de Franstaligen noemden hem daarom: "le lion des Flandres"). Hij leverde samen met Âtma Muni grensoverschrijdend werk in Nederland. Hij is samen met Âtma Muni lang redactielid geweest van het Tijdschrift voor Yoga, het yogatijdschrift van de Nederlandstaligen. Voor zover ik de geschiedenis een beetje kan reconstrueren is hij met yoga begonnen bij Yoga Vedânta in Aalst, een onderafdeling van de "Divine Life Society" uit Rishikesh. Niet veel later, op aanraden van een Swâmî is hij rond 1970 zelfstandig, voltijds in de Antwerpse regio beginnen lesgeven. Dat was indertijd een gok, alleen een beperkt aantal hadden het hem voorgedaan en volgens, wat hij mij tijdens een van de zoveel gesprekken tijdens de ritten van en naar de vergaderingen vertelde, was hij niet zeker of dit zou lukken. Hij legde zijn lot en dat van zijn gezin in de handen van de Moeder, een uitspraak die hij later nog heeft herhaald. Door zijn vertrouwen, inzet en toewijding is zijn school een bloeiende vereniging geworden met een groot aantal afdelingen over de Nederlandstalige regio. Vanwege al zijn scholen, die op alle momen-

ten van de dag actief waren, was Râma Saenen een begrip geworden. Men zag, hoorde en las over hem op en in de verschillende media.

Hij voelde zich geïnspireerd door de boodschap van Râmakrishna en indertijd hing in de ashram in Berchem dan ook een grote foto van deze Indiase Wijze. Hij was ook de vertrouweling en de Europese chauffeur van een uitgebreid aantal Swâmî's die Vlaanderen en de rest van Europa bezochten, omdat hij een van de weinigen was die een wagen bezat, de Europese chauffeur van een uitgebreid aantal Swâmî's, zoals Swâmî Satchidânanda, Venkatesânanda, Yogeshwarânanda, Swâmî Ranganâthânanda van de Râmakrishna Mission, en Swâmî Satyânanda van de Bihar school waar hij, over de jaren een vertrouwelijke band met had opgebouwd. Hij kwam in de zeventiger jaren in aanraking met Dr. E. Krishnamâchârya waarvoor ik de vertalingen verzorgde, en ik leerde hem zo kennen.

Later, vanaf 2005, tijdens de gesprekken, die ik als voorzitter van de federatie, naar en van de vergaderingen, met hem gehad heb, vertelde hij mij over zijn belevenissen die hij met al deze illustere figuren gehad heeft. Het minste dat ik daarover kan zeggen is dat hij in de yogawereld een avontuurlijk bestaan heeft geleid en dat zijn naam en faam wijd verspreid was.

Hij is heengegaan op een manier die hij in een interview met de Morgen van 29-11-2014 had voorspeld. In vol ornaat, terwijl hij een van zijn lessen voorbereidde in zijn geboortestad Lier. De levenscirkel was op die moment letterlijk en figuurlijk rond.

Beste Râma, je hebt een steen verlegd in de rivier van vele levens. Geniet nu van een welverdiende rust in de schoot van je geliefde Kosmische Moeder.

Aum Shântih

Suman